

Kalemlerin Dünyası

Şiir Yarışması 1

*Yazmak için bir sebemiz var.*



## Önsöz

Yazmak, duygularımızı ifade etmenin en iyi yollarından biri. Hislerini edebiyatla ifade etmek isteyenler içinse şiir, bir gün mutlaka uğrayacağı ve havasını, kokusunu tadacağı güzel bir manzara gibi...

Genç şair ve yazarların önünü açmak adına Alican Sofu ile birlikte yaptığımız ve beş adet kitap çıkararak yüzlerce kalem dostu edindiğimiz Genç Kalemler Antolojisi serisinin ardından “Kalemlerin Dünyası Şiir Yarışması” projesinin ilki ile yine sizlerle, şiirle, edebiyatla birlikteyiz.

Bizler, var olduğumuz sürece inşallah edebiyattan ve üretmekten kopmayacak, kaleme sırtımızı dönmeyecek ve ilelebet duygularımızı, düşüncelerimizi aktarmanın sırlı yolunda keşfe çıkacağız.

Yarışmamızda gönüllü jüri olarak bulunan, pek kıymetli iki hanımefendi Eylül Ayça Karakuş ve Nur Horus’a çok teşekkür ediyoruz.

Bizi çalışmalarımızda yalnız bırakmayan tüm gönül ve kalem dostlarımıza teşekkür ediyor, varlığınız için sizlere şükranlarımızı iletiyoruz.

Şiirle, edebiyatla kalın...

Dr. Enes BAŞAK

*Yanında \* işareti bulunan şiirler, jüri değerlendirmesine sunulan şiirlerdir.*

*Ahmet ARAYICI*

### **En Büyük Düşmanım\***

Bir ömür kendimi nasıl aldattım,  
Şeytanı en büyük düşmanım sandım  
Gaflet uykusundan yeni uyandım,  
En büyük düşmanım nefsimmiş meğer...

Bana hataları yaptıran oymuş,  
Şeytanın yoluna saptıran oymuş,  
Hayatımı zehir yaptıran oymuş,  
En azgın düşmanım nefsimmiş meğer...

Dünya şaşasına kaptıran oymuş,  
Helâle, haramı kattıran oymuş,  
Doğru yoldan beni saptıran oymuş,  
En hain düşmanım nefsimmiş meğer...

Bir ömür tükettim boşu boşuna,  
Öyle sevdirmiş ki gafleti bana,  
Ve şimdi karşımda gülüyor bana  
İçimdeki şeytan nefsimmiş meğer...

Çorum'ı Ahmed'im gafletten uyan,  
Seni aldatarak hayal kurduran,  
Şeytanla bir olup seni uyutan.  
El hak doğru imiş nefsimmiş meğer...

*Ayyüce GÜLOĞLU*

### **Kırık, Buruk Ama Daima Müzeyyen\***

*Yokuşunda durdurmuş hayatı  
Ardında sandığı ne çok şey sırtında...*

Yapma Müzeyyen  
Taşımanın yükünü hafifletmeden hissetmek  
İyi değil derler  
Türkülerin yanışına yanıklık ediyor  
Kamburun çıkacak  
Dur, dinlen biraz  
Anlat minderden bozma elbiselerini  
Dört yataklı hastane odası günlerini  
Konuşmamışsın dilinle, gözlerin yorulmuş  
Anlaşılmayı beklerken...  
Yorgunsun bir bardak su iç  
Limon kolonyası getirsin bizim ufak Halil  
Kolonya kokan insandan zarar gelmez  
Onu bari temiz bırakmazlar mı dersin?

Gidesin var, ufka bakışların hırçın  
Karşılıklı ağlaşsaydık be Müzeyyen  
Gülüşi güzel olanın ağlayışı bir başka olur  
Yaş çizgilerini ıslatmadan  
İzleseydim, doyasıya  
Ardından ağlardım  
Dilinden çıkmıyorsa gözlerinden çıksın  
Canından çıkmasın da!  
Var ol canım

Dünyayı böyle yaşamaya gelmişsin  
Ellerine baktıkça anneni hatırlarken  
Ona bu kadar benzerken  
Kötülüğe yamaçlanmaktan korkmaya...

Ah sana..  
Kalmayı öğretemeyenler utansın  
Gidiyorsun, nasıl güzelsin  
Uğurlar olsun Müzeyyen  
Çeşme başında dua edecek olursam,  
Adını anacağım  
Cennet ferahlığı yüreğine  
Ne çok yakışır  
Ve ardında kalacağım  
Senin ardından  
Ne çok şiir yazılır...

*Bu şiir, jüri üyelerimiz tarafından yarışmada 1. seçilmiştir.*

*Esmâ BAYOĞLU*

### **Mülteci\***

Yüreğim mülteci;  
Bir savaş hengâmesinde, dönüşü olmaksızın  
Göklere sıkılan mavzer kurşunu misali.  
Saçlarım da kanlı mızrak, üstüm başım yırtık  
Baharı unutmuş ısıtmaz kış güneşi  
Yüreğim mülteci;  
Yıkık gönlümün mabedi  
Menzilim yâr' den ırak, Hakk'a mülâki  
Mezarım vatansız! "İrk'im rengime sessiz!"  
Soğuk terim tenimden firari...  
Yüreğim mülteci;  
Kaçak ruhumun sınırları dikenli  
Düştüğümde, çakıl taşları  
Dizlerimden akan kanımla süslenmeli!  
Vakit tamam! Sönsün kandiller!  
Kızıl ufuklara attığım kement  
Adaletsiz sine'leri bir bir kefenlemeli!

*Bu şiir, jüri üyelerimiz tarafından yarışmada 2. seçilmiştir.*

*Hacer KOCAER*

**Bebeğim\***

Bebeğim,  
Bir gün büyüsün.  
Kalem tutar minik ellerin.  
Anne yazdığın ilk gün  
Keyfime diyecek yok, çoşarım.  
Anne dediğin anda  
Nasıl ki sıkı sıkı sarıldım sana;  
Kokuna doyamadım.  
O mutluluğumun resmidir  
Anne yazışın.  
Bebeğim,  
Bir gün anlarsın.  
Anne hitabın  
Ne çiçekler açtırdı gönlümde.  
Neler bağışladı bana cennetten.  
Hangi dualar döküldü dilimden  
Hangi güzellikleri diledim Rabbimden.  
Sana sunabildim, gücümün yettiğinde.

Eğer mutluyun,  
Huzurluyun,  
Mutluluğumun resmidir  
Anne oluşun.  
Bebeğim,  
Bir gün ağlarsın.  
--Rabbim ağlatmasın.--  
Mutluluğun, sevincin gözyaşıysa  
Dua eksilmiyorsa dilinden  
Bir müjdeyse getirdiğin  
Fatiha'n ruhumu  
Gözyaşın kabrimi sulasın.  
Bebeğim  
Bir gün!



*İzzettin COŞKUN*

## **Gökyüzü Sürgün**

Buraların başka bir adı olmalı  
Deniz sürgün  
Gökyüzü sürgün  
Seni sevmelerim dahi hep sürgün  
Allah'ın emri Eyüp sabrıyla  
Gelgitler misali son tebessümlerin dahi sürgün  
Sana bağışladım mahpusluğumu  
Sana bağışladım,  
Sana yaşlandım.

Hep seni andım  
Sadece bir hasretlik sana dayandım  
Bu har tapınmalarım sürgün  
Kısacası bu yüreğimde bir cehennemlik sürgün  
Uzuncası sensiz geçen her günüm

Oy soğuk kışlar aşkına  
Bu bendeki üşümelerin ne de çok sarhoşlanır  
Sesli sessiz gülüşlerin ihtiyarlanır  
Beynimde siyah beyaz üşümeler tenime titrer  
Böylesine alelacele üşüyorsam bir sebebi vardır  
Bu gözlerime saklanan firari çizgilerin.  
Sonra düşündüm de  
Mesele sarılmak da değilmiş  
Sarılmakla geçer mi bu isimsiz hasretlik  
Sarılmakla tükenir mi bu poyraz üşümelerim  
Hâlbuki sana sarılısam da üşürüm

*Muhammed Kerem DELİ*

## **Bizim Hikâye**

Nasıl başlamıştı bizim hikâye  
Kurak topraklar suya kanmıştı ilkin  
Âhûlar efsunlu bakmıştı gökyüzüne  
Yetmiş ve yeterdi de zaten

O kara gözlerin tesiriyle savruldu  
Gönlün bitmeyen sonbaharı  
Daha çok sevmişti sarı yaprakları  
Kalan son mermiyle vuruldu  
Ekimin sol yanı

Bir melâl denizine hapsolmuştu maviler  
Ümit akmasa da damladı  
Gözyaşıyla beraber

Irmağın seğiren gözünden  
Aktı akşamlar üstümüze  
Yol kenarında iğde dalı toplarken  
Baktı dostlar gönlümüze  
Yarıldı oluklar sevda sözünden  
Dağlar bir ok gibi gerilip fırladı  
Menzilini buldu yokuşlar  
Uçurumdan düşen kartal tüyünden  
Her biri bir ömrü dağladı  
Penceremizden doğarken bahar

Ey berceste, ey âsûde  
Gül yaprağından gümüş himâye  
Nasıl başlamıştı bizim hikâye...

*Onur KARTAL*

**Mesela\***

Hadi, bul çıkar beni çantandan.  
Dipte sıkışmışımdır bir yerlere.  
Rujunla öpüşüyordumdur belki de,  
Ya da saçlarımı tarıyorumdur aynanda,  
Hadi bul beni oralarda.  
Belki oturmuş mesajlarını okuyorumdur cep telefonunda.  
Boşuna fermuarlı göze bakma.  
Biliyorsun, sığamam oraya.  
Sen iyisi mi  
Ters çevir çantayı, çıkarım ben meydana.  
Belki çantanda değilimdir.  
Dönüp omzuna baksana,  
Köprücük kemiğine bağdaş kurmuşumdur mesela.